

DE DWAZE MONNIK

Tekst en tekeningen: **VINK**



 DARGAUD
Collectie PREMIÈRE

DE DWAZE MONNIK

Tekst en tekeningen:

VINK



Redactionele verzorging
Nederlandse uitgave:
Van der Heide Producties
Zandvoort

Uitgever

DARGAUD  **BENELUX**

Kindermansstraat 3-1050 Brussel (België)



En u... jonge... jonge meester? Ook een... slokje?

Ik? Hihii!



Hij niet.

Ach ja, dat zou zijn vader, meester Feng...niet goed...vinden..

Nee! Hihii!

Hips!



Hé! Wacht op mij! Hips! Wat... ga je doen?

Maffen....



Eindelijk rust! Ik heb voor jou een ander drankje, Yu Kong. Hier!

Oh, dank u! Hihii!



Hoewel hij al 35 jaar was, was Kong geestelijk nog een kind. Maar dat zal weldra veranderen! En daarmee het leven in deze streek van China...



Ga nu! Voer je eerste opdracht uit, broeder Yu Kong!

Wij gaan ook verder.



De tijden veranderen en zo ook het Sung-Rijk: De storm woedt reeds aan zijn grenzen.



Maar de zon dringt nog door tot de open plek in het bos waar de kreten van kinderen weerklinken.

Kleine Barbaar! Geef je over!



Stop! Anders krijg je tien stokslagen...



Stelletje slappelingen!
Ik wil jullie best 'n keer
laten winnen, maar kijk!
M'n buffel is op hol ge-
slagen!



馬! Het is waar! Hij
gaat recht op een
boom af! Zo rijdt
hij zich te pletter!...

Fas op!
Het is vast
weereen
list...



Hij is heel slim, de kleine
barbaar... Hij gebruikt
de boom om zijn achter-
volgers van elkaar te
scheiden.



Kom, laat hem
genieten van zijn
laatste overwin-
ning! Als hij eens
wist wat hem aan
de andere kant van
het dorp te wacht-
ten staat...





We waren met hem aan het wandelen... zoals altijd... en toen kwamen we twee reizigers tegen... ze liepen een eind met ons op...





Te laat! We kunnen niets meer voor ze doen!



Blijft nog de rente over! En hun kind zal die betalen... Héél duur betalen!





Maar de buffel is traag... hij kan niet sneller...



Ik had ze die middag nog gezien... Ze brachten me iets te eten...



Een vogel zonder nest... nu al? Zonder nest.... ik...



... een verdwaalde vogel...



Moordenaar! Halt! GRIJP HEM!

Doe het zelf!

Wij kunnen 'm ook maar beter smeren, nietwaar? Door onze schuld heeft de jonge meester twee moorden begaan, en nu is hij zelf... Onze straf zal verschrikkelijk zijn!



RUSTIG, DORPELINGEN!



Ben je ook gek geworden? Yu Kong komt zo weer bij. En de toorn van Meester Yu Feng zal neerdalen op het hoofd van kleine Barbaar. Ga de meester alles vertellen!



Dit betreurenswaardige incident zal te zijner tijd voor het tribunaal worden gebracht.. Vergeet niet dat de oorlog met de barbaren al de aandacht van het Rijk op-eist...



... Iedere onruststoker wordt beschouwd als samenzweerder in dienst van de vijand. Met als gevolg: de doodstraf!!



Ga terug naar huis! Behalve degenen die zorgen voor de stoffelijke resten.



De familie Yu zal de kosten van de dienst en de begrafenis op zich nemen, nietwaar, meneer Feng?

Officier, vraag aan die rijkwaard of hij ook zo edelmoedig zal zijn bij de volgende slachtoffers van zijn zoon!



Kleine B...
He Pao!...



BRAVO! BRAVO! STILTE!!

Luister, He Pao!
Kom met mij mee...
Je ouders zijn veel
gelukkiger daar-
boven dan wij hier...



**EEN BUFFEL AF-
STUREN OP MIJN
ZOON ?!?**
**GRIJP DIE SMERIGE
BASTAARD. BARBAAR**
!!

Heb jij dat gedaan?
Vechten kan je,
m'n kind, maar
nu moet je jezelf
redden! Vlug!
Wij zullen je ver-
bergen!



Schiet op! Of ik doe mijn beklag bij de onder-prefect!



Uw relaties kunnen u nu niet helpen, meneer Feng... Ik sta met drie man tegenover een woedende menigte!



LAAT LOS!
SCHOFTEN!
AAARGH!



TCHJIIII!



En?

Niet te vinden, die buffeljongen van u.



Dat heeft overigens geen invloed op het onderzoek in deze zaak.



Welke zaak?



Verleden week:
een aanrand...

Die oude
boerendochter...



... vervolgens lichamelijk
letsel toegebracht aan een
geneesheer. Vandaag:
brandstichting met twee
doden tot gevolg en het uit-
lokken van een oproer.
Als uw dierbare zoon zo
doorgaat, dan zal er in dit
laatste rustige hoekje van
het Rijk ook een boeren-
opstand uitbreken!



Wind u niet op! Mijn
dierbare en enige zoon
is nu veilig opgesloten
in zijn verblijven...
onder strenge bewa-
king, dag
en nacht...



Wat is er toch met hem
aan de hand? Waarom
is hij plotseling
zo gewelddadig
geworden?

Ja, waarom?... Sinds zijn geboorte heeft de geest
van de dwaasheid in hem gewoond, maar hij was
altijd zachtaardig... Ach, hoe treurig allemaal...



Deze woelige tijden
beroeren de leven-
den en de geesten,
meneer Feng.
Heeft u nooit een
uitdrijver geraad-
pleegd?

Uitdrijvers! Het waren
allemaal charlatans.
Maar toch...





Zou Kong dan bevrijd zijn door één of meerdere handlangers?... Ze moeten nog in de buurt zijn!



SLUIT ALLE TOEGANGS-POORTEN AF!



In galop, broeder Kong! De vogel wijst je de weg!



Alle betrokkenen bij het onderzoek zijn er vandoor, of naar de andere wereld, of de bossen in. En als ik me alleen met de laatste bezighoud, dan wordt dat: drie nonnen, twee of meer vreemdelingen, een buffeljongen en een gek! Mooi zootje!



De jonge meester is vast al ver weg. Volgens mij is hij Kleine Barbaar achterna... Hij mompelde steeds z'n naam. De kwade geesten in hem zullen hem zeker leiden en ervoor zorgen dat hij zijn doel zal bereiken!

Waarom is hij toch zo op die kleine gebeten?



Kleine Barbaar is al 13 jaar! De jonge meester heeft al een paar keer geprobeerd eh... toenadering tot hem te zoeken... maar zonder succes... Zegt u niet aan meester Feng dat ik dit verteld heb...

Tja, je zou bijna vergeten wat Kleine Barbaar eigenlijk is... Maar het zou me verbazen als Kong het slachtoffer van zijn verlangen zou terugvinden.

Ik hoop het niet, tenminste...







Wat heb jij toch?
GA WEG!...





Smerig beest!
Jij hoort bij dat
zwijn!



Had ik maar een boog
... maar dan zou ik
de wet van Boeddha
schenden... Ah, je gaat
al weg...



...omdat de an-
der er vandoor
gaat, zeker!



Wacht op mij!



We zijn er bijna!



Foei toch!
Wat is er gebeurd?



Zoveel ellende door één dwaas! Dat zou allemaal niet gebeurd zijn als Feng ons gisteravond zijn zoon had laten onderzoeken. Het was duidelijk dat hij verdovende middelen gebruikte!



Zuster Heldere Geest en ik hadden Yu Kong niet herkend. Het was zo donker in het bos... Gelukkig waren we wat opgehouden door het kruidenplukken.

Het lot heeft het zo gewild. De weg van ons en die van He Pao hebben zich niet toevallig gekruist. Wij nemen dit jonge meisje op... Wat vind jij, He Pao?



Oh, ik zou u eeuwig dankbaar zijn! Maar, ben ik wel geschikt om non te worden?

Weet iemand dat ooit?... Voorlopig kan je ons goed helpen...

...met huishoudelijke werkjes, kruiden plukken, planten verzorgen, het maken van eenvoudige geneesmiddelen. Als je wilt, kan je geneester worden. Er is zoveel te doen op onze jank.



Ik zal mijn best doen.

Je kan natuurlijk niet meer vechten met de andere buffeljongens! Wij reizen veel, maar je zal zien, dat is ook heel leuk!

Zeg, hoe kom je aan die jongens-bijnaam; Kleine Barbaar?



Mijn ouders hebben me geadopteerd toen ik nog heel jong was. Ze konden zelf geen kinderen krijgen, en omdat ze altijd van een zoon hadden gedroomd, hebben ze me als een jongen opgevoed... In het dorp werd ik altijd gepest door de jongens. Maar ik heb mijzelf leren verdedigen door kracht en door list... net zoals een jongen.



Mijn ouders... waren... trots op mij...



VINK 3.83



Op het laatst behandelde ieder een me als een jongen, of liever gezegd als barbaar, want ik behoor niet tot het Han-ras, zoals mijn ouders en u.

Niet alle niet-Han worden barbaren genoemd! Ik denk dat niemand in deze buurt ooit een echte barbaar heeft gezien, zoals de Jin uit het Noorden. Dat ben jij niet.

In sommige grote steden hebben wij mensen gezien met een witte huid, zoals jij. Die komen van nog verder, uit de streken in het Westen...

Oh ja?



Dus ik ben geen barbaar! Er zijn er nog meer zoals ik! Zou ik die een keer zien?



Waarschijnlijk wel, omdat je nu met ons meereist. Morgen gaan we heel vroeg weg, nietwaar, Grote Zuster?

Jazeker! Laat haar gaan slapen in het andere vertrek. Ze is moe, dat kan je zien. En geef haar een kom kalmerende thee.



寺禪



Zonder dit noodweer...



... hadden we vannacht al kunnen vertrekken... Het arme kind moet zo snel mogelijk uit deze omgeving weg.



Wanneer je slaapt, zullen we een lijkdienst houden voor je ouders. Verlost als ze zijn van de aardse kwellingen, zullen zij glimlachend het Land van de Nieuwe Bronnen binnentreden.



Hm... Zeg, zuster Heldere Geest...

... staat Boeddha toe dat zijn leerlingen wapens dragen?



Dat zijn wapens om af te schrikken, weet je... Om rovers angst aan te jagen, niet om te doden.



Zonder verdedigingsmiddelen is het onmogelijk van dorp tot dorp te trekken en onze kunst van het genezen te beoefenen. In oorlogstijd zijn de wegen niet veilig... Is de thee lekker?... Maar bij ons ben je wel veilig...



Ik weet 't. Je kan geweldig schoppen. Wil je mij de vechtkunst leren?



Als het is om je te wre... om te vechten met buffeljongens, tja...

Weet je, He Pao... Vechtkunst is er niet alleen om aan te vallen of je te verdedigen... Het is een middel om een evenwicht te vinden tussen je lichaam en je geest...



Begrijp je?



Hoor de donder! En de regen en de wind! Voel hoe de rivier beweegt! Wat zitten we hier goed, kleine zuster!

Een interessant geval, die Yu Kong!
Een verdovend middel dat een moor-
denaar van hem maakt... Wat moe-
ten we doen?



Het analyseren en een tegengif vinden!
Mensen zoals Kong zijn in staat om
het zoveel verwoesting te weeg te bren-
gen als de horden barbaren!



Dat is waar, zuster
Zuiver Geweten. Mor-
gen ga je terug naar
het dorp om meer te
weten te komen. Pro-
beer bij de Yu's een
monster van het mid-
del te bemachtigen.
Wij wachten op je in
de pagode, stroom-
afwaarts.

Grote Zuster, laten we
dit onderzoek voor ons
houden en de naam Yu
niet noemen in de aan-
wezigheid van He Pao.
Zij koestert geweld-
dadige ideeën...



Stilte zal haar daar
niet van weerhouden.
Integendeel, wij
moeten door ons on-
derzoek aantonen
dat Kong niet ver-
antwoordelijk was
voor zijn daden.



Maar He Pao
zou de ware
schuldigen
kunnen vin-
den: de toe-
dieners van
het middel,
bijvoorbeeld.



Zou ze dat? Zouden
wij ze vinden?
Onze taak beperkt
zich tot het vaststel-
len van de aard van
het middel. De rest
is aan de autoritei-
ten.

Het zal niet eenvoudig zijn klaarheid
te brengen in deze zaak: zullen de
verklaringen van een dwaas geloof-
waardig genoeg zijn om te bewijzen
dat hij verdoofd is en...



Hé,
hoor je dat?



He Pao...ze slaapt onrus-
tig, ondanks de thee...



VINK 4.93



HE PAO! HOOR JE HET
GEKNETTER VAN HET
VUUR NIET? RED ONS!



Het is de
regen!
Vader!
Moeder!
U bent
gered!
Het is de
regen!



Het is het vuur! Het vuur!
HET VUUR! HiHiHi!



ZOEK ZE MAAR OP IN DE
HEL, SMERIGE MEID!



RGKARH!



Het was geen droom! Er wordt gevochten op de jonk!



En beneden óók!



RGKARH!



NU KONG!



Je bent me tot hier gevolgd!... Daar zal je voor boeten!



NEE, HE PAO! N...



HEM DODEN? NEE! IK HAK 'M
ZIJN BENEN AF! DAN KAN
HIJ ME NIET MEER ACHTERN...



Daar kom je
niet zo snel
van bij, hihii!



Zuster Helde-
re Geest... ik
...ik ben... ik
ga...
ik hoor de
fluiten al...

Maak je geen zorgen. Er speelt
echt iemand fluit. Vast het
signaal dat de rovers zich terug-
trekken. Hier, neem deze pil-
len. Die zullen je goed doen.



Grote
Zuster,
He Pao
is gewond!

Ik weet 't. Laten we direct het
anker lichten. De muziek zet
ze aan tot een uitzichtloze
strijd. Het zijn gekken... dwa-
zen! Verdoofd, net als Yu Kong!



RGKARH!

Afschuwelijk!
Yu Kong snijdt
zich een oor
af!

En de anderen
snijden zich
open!



**MOGE HET
HELLEVUUR
DE WERELD
VERZENGEN!**

Wij hebben vermeden
hun bloed te vergieten,
maar zij hebben de geur
van bloed nodig om zich-
zelf op te hitsen!

Kom op, ouwe
toverkol! Raak
het anker aan
als je durft,
haha!



Dit is niet het moment om
jullie naar rede te laten
luisteren, arme dwazen!



ARJK!



BOM!

BOM!

BOM!

AAAH!



Zuiver Geweten
is in moeilijk-
heden! Ik kom
zo terug,
He Pao!



Zonder roer drijven we af! We moeten bomen! Vlug!



Bij de volgende bocht proberen we op de andere oever aan te leggen!



Je huivert...

Ik wilde het niet... Echt waar... ik wilde hem niet doden! Als het Yu Kong was geweest, dan zou ik niet huiveren...



Heb je hier pijn? Hm... een gebroken rib, geloof ik. Maar met de medicamenten en de kruiden aan boord, ben je goed verzorgd tot de volgende haven. Nee, beweeg je niet. Ik ga ze helpen...

Maar jij bent ook gewond, zuster Zuiver Geweten



De stroom is heel sterk! Daar zouden we ook last van hebben met een roer!

Al die ellende komt door mij!... He, ik geloof dat het water stijgt! Oh, Boeddha, als we hier gezond en wel uitkomen, dan wil ik best non worden...

Ik geloof dat we zinken! Er moet ergens een lek zitten...

Ik ga even kijken!



Die barsten in de
romp... dat was die
gek die alles kapot
sloeg met z'n hoofd.
Als we niet snel de
oever bereiken...



**ADDIO,
BAMBINA MIA!**



WAT EEN STANK
DE EENZAAMHEID
DE STILTE
DE KOU



Ze is er ernstig aan toe. Een gebroken rib, gekneusde organen in de onderbuik... En de schipbreuk heeft daar geen goed aan gedaan.

Kong heeft haar een enorme kopstoot gegeven. Wat moet hij haar haten!

Het wordt straks licht. Dan zoeken we een pagode of een dorpje. Daar kunnen we haar beter verzorgen.

Arme kleine... Ze ijelde daarnet in een taal die wij niet kennen.

Ik heb nog wat kalmerende tabletten in mijn ceintuur.

Al onze medicamenten, al onze kruiden... en Zuster Zuiver Geweten...

Het gaat nu wel weer. Ik moet medicijnen vinden... of hulp... anders verliezen we de kleine zuster ook.

Alles draait voor m'n ogen...



Rustig maar, He Pao...over
wie heb je het?

Vader?...
Moeder?...
Waar
zijn ze,
Grote
Zuster?



Over mijn *echte* ouders!
Ik heb ze gezien...voor-
dat ik onder water
verdween... Ze hielden
zich vast aan het wrak-
hout. Hun gezicht was
een en al smart...
Ik zie ze nog voor me.



Alleen maar
stenen...



...en nutteloze
planten.



Ze riepen iets
naar me... ik
weet niet meer
wat!...

Addio babi...
of bambo...?
Je riep het tel-
kens in je
droom. En nu
weet je niet
meer wat het
betekent...



Een verla-
ten dorp!
Wat een
verwoes-
ting,
overal...



Zoekt u iets?
Kan ik misschien
helpen?

VINK 88

Ook de rivier heeft een geheugen! Zij heeft je een beeld uit je jeugd teruggegeven... Je hebt toen vast schipbreuk geleden met je ouders. Waarschijnlijk waren het handelslieden...



Alleen jij werd gered, misschien wel door degenen die je hebben geadopteerd en je He Pao hebben genoemd... He Pao, Het Juweel van de Rivier!

Ze hebben mij nooit verteld hoe ze aan mij zijn gekomen. Ik weet niet waarom...



Maar... waar zijn de andere zusters?



Heldere Geest is medicijnen aan het zoeken voor je. Maar Zuiver Geweten... nee, wij hebben haar niet teruggevonden...



Arme zuster Zuiver Geweten! Zij heeft me uit de jonk gesleept... zichzelf opgeofferd, voor niets! Want ik voel dat ik het niet lang meer maak...



Het lot heeft je niet voor niets twee schipbreuken laten overleven: ik lees in de lijnen van je hand dat je voorbestemd bent voor een bijzonder leven. En daar zal een kopstoot van Kong niets aan kunnen veranderen!

Grote Zuster heeft gelijk! Dankzij deze man zal je gered worden, He Pao!



Eerbiedwaardige non, ik heet Wang Po, bijgenaamd de Lachende Manke, de eeuwige reiziger. Het laatste dorp waar ik verbleef, is verwoest door rovers en nu ben ik weer op pad.



Bent u geneesheer?



Nee, eerbiedwaardige non, maar ik weet wat u nodig hebt. Nee, nee, de toestand van het jonge meisje is alles behalve lachwekkend....



Ja, eh... Meneer Po lijdt aan een gezichtsverlamming, waardoor hij voortdurend lijkt te glimlachen. Wilt u aan Grote Zuster vertellen hoe u He Pao denkt te kunnen helpen?

Hoedt u in donkere tijden voor gedienselijke personen.

Op een dagmars van hier, ligt de Berg van de Kleurige Wolken. Daar vindt u een schat aan geneeskrachtige kruiden die onze gewonde kunnen genezen. Ik ken de streek en ik verzeker u dat er hier geen kundige geneesheer te vinden is.

De Berg van de Kleurige Wolken..

Laat een oude zwerver als ik zich nuttig maken... Ik zal u erheen brengen. Ik loop weliswaar mank, maar niet ernstig.

Vanavond zal je je beter voelen. Maar onze zorgen alleen zijn niet voldoende. Van nu af, moet je leren jezelf te genezen.

Wat moet ik dan doen?

Mooi!...Laten we een draagbaar maken voor He Rao.

Eerste les: houd je ogen dicht gedurende de tocht, adem zo regelmatig mogelijk en wees je bewust van je ademhaling. Dat werkt ontspannend.

Zueter Heldere Geest?

Wat is er? Wordt 't erger?





Nee, ik voel me juist goed... Ah! Ik zie me als klein kind in de armen van mijn moeder. Wij zitten in een draagstoel... Mijn vader, met z'n mooie baard, rijdt naast ons...



Grote Zuster! He Pao begint weer te ijlen!

Welnee... Laat haar!

Het wordt hier nog druk!



Hola! Ga niet die kant op!

Wij hebben ons dorp niet verlaten. De barbaren zijn in aantocht!



Maakt u zich geen zorgen. Wij zullen uw dorp vermijden!

Ze zijn gek!

DE BARBAREN! DE BARBAREN!



Het is een lange karavaan. Rotsen, zo ver het oog reikt... geen bomen, geen schaduw... wat is het heet!



KOM!

OAWH!
OAWH!

Ik heb dorst! Water, alsje-blijft!



Meneer Po, geef He Pao vier druppels water. Niet meer! En leg haar in de schaduw. Wij gaan met ze praten.

YAHOO!

U kunt beter voor ons bidden, als er nog tijd voor is...





DOOD AAN DE BARBAREN!

Na de angst komt de overwinningsroes! Laten we gaan! Misschien zijn er nog meer barbaren!



DOOD AAN DE BARBAREN!

Die drie mannen zijn gekomen en gegaan als ware duivels!

De paarden zijn ook weg... Jammer!



Ware duivels! Hun oorlogskreten hadden iets onmenselijks... en hun manier van vechten... Grote Zuster, aan welke school voor de vechtkunst hebben zij hun opleiding gehad?

Euh... Ik zou het niet weten...



We zijn al over de helft! We zijn er voordat het donker wordt.



Heldere Geest, de vechtkunst van die drie mannen doet me vaag herinneren aan een oude meester... maar hij heeft nooit leerlingen gehad, voorzover ik weet.



Misschien was die meester wel bezeten...

Bezeten? ...Nee, eerder dwaas. Ze noemden hem trouwens de Dwaze Monnik. Het was ook een echte monnik.

Toe maar!...



Het lot schijnt ons aan dwazen te binden!

Het kan ons aan de dwaasheid binden! Een gezond mens kan zich verliezen in dwaasheid....

Zoals die monnik.



Vertel eens...

De monnik werd verscheurd tussen zijn liefde voor Boeddha en die voor het geweld. Hij ontwikkelde een vechtkunst die zo dodelijk en onoverwinnelijk was, dat hij deze altijd geheim heeft gehouden!



Meneer Po is goed op de hoogte! ... Maar ja, de Dwaze Monnik was dan ook een legendarisch figuur, die de wereld van de vechtkunst 40 jaar geleden op haar grondvesten deed schudden... Niemand weet wat er sindsdien van hem geworden is.

Maar hoe is die monnik gek geworden?



Door zich te verliezen in kwellende geestelijke oefeningen en zo de duistere energie vrij te maken die diep verborgen is in de menselijke geest.

Het leven bestaat uit allerlei vormen van energie...



...ze werken met elkaar, ze werken elkaar tegen...



Het leven is evenwicht en verstoord evenwicht, zoals vrede en oorlog... Kijk!



We zijn er!



Dat was de vuurdoop voor mijn nieuwe re-cruten. Ze hadden nog geen praktijkles gehad!



En was dat nog niet genoeg? Waarom moesten we zo nodig hier naartoe?



In jouw persoon is alleen Yu Kong geïnteresseerd.

Wij hebben meer belangstelling voor dat walgelijk ras van genezers die voorgeven voor diegenen te zorgen die ze GEK noemen! Voor ons zorgen! HAAAA!



Hij kan echt lachen, onze stapelgekke Mankepoot!



Stil, He Pao!

Smerig onderkruip sel! Je zal boeten voor deze belediging en voor de dood van IJzeren Kop!



Voor ons zorgen! Huh! Waarom? Nou? Om ons op één lijn te kunnen stellen met gewone stervelingen, die arme blatende schapen?



Kijk 'ns wat die zogenaamde gezonden van geest van hun maatschappij hebben gemaakt!



Zij geven de dwazen daarvan de schuld, maar zij zijn zelf blind voor hun eigen fouten..



En omdat zij voor het overgrote deel dezelfde fouten maken, denken zij de anderen voor PWAAS te kunnen verslijten! Ons te kunnen verachten, verwerpen, opsluiten, pijnigen... Voor ons zorgen! Puh!



Gedegenereerden zijn er alleen maar goed voor om ons, het superieure ras, te dienen! Het is tijd om het Sung-Rijken de rest van de wereld te vuur en te zwaard te verwoesten! Want in ons brandt het vuur uit het binnenste der Aarde!



HIEERK EERRK!

MOGE HET AARDSE VUUR DE WERELD VERZENGEN!





Wij ontwikkelen een vechtkunst die ons weldra heersers van de wereld zal maken. Dat zult u helaas niet meemaken.



Die idioot is toch niet de Dwaze Monnik?

Hij is alleen maar gek. De Dwaze Monnik is zijn meester.

Dat was hij. De monnik had maar een leerling...



Aha! De meester kreeg spijt. Zijn kunst is te moorddadig om te worden verspreid... Toch leeft u nog. Hij heeft u dus alleen maar de grondbeginselen bijgebracht.



Grondbeginselen zoals zaden die bomen voortbrengen en later bossen... Hij had mij gruwelijk verminkt en ik was zelfs mijn geheugen kwijtgeraakt... 30 jaar strijd om er weer bovenop te komen, haha!



En nu heb ik mijn lotgenoten verzameld om het Pad op te gaan, dat hij niet durfde te nemen!

Durf je af te dalen in de kloof?



Dat is zijn geheime heiligdom, nietwaar?

Wat? Is de Dwaze Monnik nog...



En die oude hobbezak wil ons in zijn plaats laten afslachten?!

Maar wat wilt u dan, geneesters? Ga voor HEM zorgen! En vergeet de kruiden niet voor dat kleine mislukte jongetje!



Smerige Mankepoot, Yu Kong, stelletje dwazen! Ik vervloek jullie! Eens... op een dag...

Ik betwijfel of jullie de zon nog op zien komen! Hahaha!

ZAL IK JULLIE ALLEMAAL DODEN !!





Ik ben een blok
aan uw been...
Zo heeft u geen
schijn van kans
tegen de Dwaze
Monnik!
Waarom blijven
we vannacht
niet hier? Dan
kunnen we mor-
gen vluchten!



Rustig maar,
He Pao!
Vertrouw
op ons.



Die koude wind,
vol dreiging!..Brr
...Scheep moed!
Vooruit! Op naar
de... de hel!



Al die vogels! Je zou zeggen
dat ze niet gewend zijn
aan mensen...



Kijk daar!



Tegen die bergwand!...
Een half verwoeste pagode!



Maar je bent gek! Waarom zou je je mooie schedel onder een lap verbergen? Hihii...



Heldere Geest is in gevaar,Grote Zuster!... Grote Zuster!...

Hè? Wat is er?



Tot morgen!



Zag u dat, Grote Zuster? Een echte duivelin! Ze had me net zo snel als de bliksem kunnen doden...



Deze vreemde plaats... ik ben wat afgeleid. De Manke stuurt ons hierheen om te zien of de Monnik nog leeft en zo ja, hem te bevechten...



Ik had vergeten dat die bende dwazen ons van boven af gadeslaat.

Nu ze weten dat de Monnik er niet meer is, kunnen ze naar beneden komen. Morgen zullen ze ons aanvallen!

Het belangrijkste is nu: de medicamenten voor He Pao.



Beurk!



MOGE HET AARDSE VUUR DE WERELD VERZENGEN!



VINK XI 53



Ze zijn aan het
feesten ... Ze
maken me bang,
Grote Zuster.
Wat kunnen
we doen?



Ik heb de oplossing gevon-
den toen we daarnet in
de tuin van de Monnik
waren... Maar we hebben
eerst een paar uur rust
nodig.



De maan is opgekomen boven de kloof. De lucht is
vervuld van duizend geuren... Niets wijst op de
verschrikkingen van de volgende dag...



O Zuiver Geweten, lieve
zuster, moge je ziel in
het land van Boeddhazijn
....



Daarna vestigen we ons hier. We
hebben een dak boven ons hoofd,
een half dak... en een kruidentuin

Ja, wat hebben
we meer nodig?



Wat?! Moeten de
buffels nu al de
wei in?

Geen nachtmerries
meer, He Pao! Je bent
geen buffeljongen,
meer bij de Yu's!



Een nieuw brouwsel! Wat stinkt dat! Nee, niet meer... ik voel me al beter.

Het is een anti-braakmiddel. Zonder dat overleven we de aanval van de dwazen niet!



Een anti-wat?



殺啊!

Zij hebben ook hun "medicijn" ingenomen. Je kan ze hier helemaal horen. Aan het werk, Heldere Geest!



Wat zijn jullie eigenlijk van plan?

Luister... we gaan...



Stook het vuur op! Ze komen eraan!



Onder angst-aanjagend gekrijs, storten de verdwaasde mannen zich langs de steile rotswand naar beneden...



VERDELG HET ONGEDIERTE! WREEK DE DOOD VAN IJZEREN KOP!



RARRGHH... AUGH AUGH!

AUGH! AUGH! AUGH!

AUGH! AUGH!

OEUURRK!

Wat een afschuwelijke stank!

Ah, de kleine staat precies onder mij...

BWACHH!
Smerige toverkollen! Jullie willen ons vergiften!...
BWACHARGH!!

**AUGH
AUGH!**

**DOOD AAN
HET
GESPUIS!**





Hij was snel... Hij had me kunnen doden...



Kunnen we nog iets voor hem doen, of...

...nee...
Kong niet...
...slecht...
Vader...
Moeder...
Kong wil...
terug...



Laten we hem en de Manke in een grot leggen. We begraven ze later wel.



En de anderen?



We zullen voor ze zorgen. Met al die kruiden hier kunnen we snel een tegengif maken.

Het is afgelopen met ons reizen en trekken langs de dorpen...



Een paar weken later...



Hoe heerlijk om te constateren dat onze gasten hun boosaardige vechtkunst volkomen hebben vergeten.

Vooral omdat de Manke ze dat mysterieuze verdovende middel niet meer kan toedienen.



Wat een opluchting! Het gevaar dat de techniek van de Monnik wordt doorgegeven, is voorbij!



En als de Dw...
de Monnik
nog leeft?

Weet je waarom
de Monnik een
deel van de pago-
de en het Boedha-
beeld heeft ver-
woest?

Omdat hij gek is,
Grote Zuster!



Hm..mh!

Daarmee wilde de Monnik
zeggen dat hij erin ge-
slaagd was zich gedeelte-
lijk te bevrijden uit de
greep van het kwaad. Hij
was op het pad naar ver-
lichting.



Zo'n man
vernietigt niet
graag, He Pao.



Je zou zeggen dat ze de Dwaze Monnik
heeft gekend. Ze hebben vast iets met
elkaar te maken gehad...iets romantisch
...hmm...dat zou verklaren waarom Grote
Zuster zoveel belangstelling heeft voor
gekken en hun genezing. Wat denk jij?



Dat het tijd wordt dat jij je met je
studies gaat bezighouden: filosofie,
kalligrafie... Vandaag beginnen we
met de leeslessen.



En dit, Heldere
Geest, leer je
mij dat ook?

Wat?...



Oh, graag, He Pao!
Ik zal je graag de
kunst leren van
het krijgen van
schoppen!

終

TEKST
TEKENINGEN
INKLEURING



"Het leven van He Pao zal vele beroeringen kennen. Zo is het leven nu eenmaal. De storm zal losbarsten boven de Berg van de Kleurige Wolken: de posthume wraak van de Manke..."

DARGAUD
Collectie PREMIÈRE

